

46

STICHTING STREEKMUSEUM HOEKSCHER WAARD

Hof van Assendelft  
Hofweg 13, Heinenoord  
Tel.: 01862 - 1535

16e Bulletin  
Mei 1977

Hofstede Oost Leeuwenstein  
Dorpsstraat 13, Heinenoord

Openingstijden:

dinsdag t/m zaterdag 14 - 17 uur, zaterdagochtend 10 - 12 uur  
De Hofstede uitsluitend zaterdag van 2 - 5 uur.

-----

INFORMATIE EN CONTACT

Wat speelt zich af in het museum? Wat is er te zien? Blijft alles bij het oude? Het Bulletin is er om u daar over in te lichten. Te beginnen met dit nummer meer dan ooit! U zult het merken, belangrijk meer informatie over de nooit ophoudende stroom van voorwerpen, die steeds worden aangedragen. Wordt uw nieuwsgierigheid hierdoor opgewekt, breng dan weer eens een bezoek aan het museum, maar neem uw vrienden of gasten mee. Zij zullen - wij weten het uit ervaring - ongetwijfeld enthousiast zijn. Maak ze dan lid van onze "vriendenkring"! Hoe uitgebreider die wordt hoe beter voor het museum.

Dit wat de informatie betreft en nu het contact. Ja, vrienden, het is zo ver, dat contact kan er zijn op bijzonder plezierige wijze op zaterdag 1 oktober a.s. Dat is de datum die wij geprikt hebben voor de oer-Hoeksche-Waardse spek-met-peren-maaltijd. Wij hebben echter niet alleen een maaltijd voor u in petto. Wij stellen ons de middag als volgt voor: ontvangst tussen 2 en 2.30 uur. Gezellig babbeltje, wat rondneuzen in het museum en zo tegen kwart voor vier verzamelen in de concertkamer, waar de heer De Zeeuw, kenner bij uitstek van het Hoeksche Waards dialect, ons een vrolijk half uurtje zal bezorgen. Daarna wandelen naar Oost Leeuwenstein waar de tafels gedekt zullen staan voor de maaltijd, die tussen 5 en 5.30 uur zal worden opgediend.

Om organisatorische redenen moeten wij u verzoeken u tijdig d.w.z. vóór 1 juni op te geven, opdat wij ruim van tevoren weten op hoeveel deelnemers wij ongeveer kunnen rekenen. De kosten bedragen f 17,50 p.p.

U hoeft echter nog geen geld te storten, daar over hoort u in het volgende Bulletin en pas dan is uw opgave definitief.

Nogmaals: schrijf nú even een kaartje aan Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard, Heinenoord of pak de telefoon 01862 - 1535!

Wij verheugen ons bijzonder op uw komst!

-----

KLEDING VOOR UW MUSEUM!

Een oproep aan de "vrienden"! Wij zouden zo graag voor de poppen die een beroep staan uit te oefenen, wat "gewone", wel oude kleding ontvangen: onze bakker staat bijna in z'n blootje en dat trekt zo op!

Wie kan ons helpen aan een bakkerskiel en -broek, broeken van manchester, engels leer of bombazijn; aan een kiel, boezeroen, frokkie of voorschoot? Aan petten, klompen en klompsokken of ander schoeisel? Aan "deur-de-weekse" kleren voor vrouwen en kinderen? Misschien is het mogelijk de kisten en kasten op zolder tóch nog eens door te kijken! En wat kunt u nog in de schuur vinden? Wij houden ons minzaam aanbevolen!

En bedenk vooral voor ons museum kan het zeer waardevol zijn!

AANWINSTEN VOOR HET MUSEUM

Graag willen wij u voortaan op de hoogte houden van de aanwinsten. De uitbreiding van het Bulletin schept daartoe de gelegenheid en we hopen hierdoor aan uw betrokken zijn bij het museum nog weer meer inhoud te kunnen geven.

Het is haast onvoorstelbaar dat er, hoewel we nu haast negen jaar bestaan, nog zó geregeld door de Hoeksche Waardse bevolking voorwerpen worden afgestaan: tot verfraaiing van het museum, tot aanvulling van de bestaande collectie, tot uitbreiding van de kennis van "zo was het hier vroeger" - hoe u het maar wilt zien.

Niet alleen de unieke wijze van tentoonstellen maar ook het peil van de verzameling rechtvaardigt de toenemende landelijke bekendheid die zich o.a. uit het bezoek van groepen van heinde en ja heus: van ver. Maar daarover elders.

Een willekeurige greep uit de aanwinsten van de laatste maanden levert de volgende reeks op: Een portret in lijst van wijlen de Hoogedelgestrenge Heer Anthony van Weel - vroeger notaris te Oud-Beijerland en lid van de Tweede Kamer. Als bijzonderheid mag hier wel vermeld worden dat deze crayontekening, die wij enigszins beschadigd ontvingen, in eigen beheer zeer oordeelkundig werd gerestaureerd.

Verder: een sorteerplankje voor fruit, een zeef, een vlijm, muurankers, een boterspaantje, boeken, een oude reclameplaat van een bekend koffiemark, een houten voetenbankje met er in uitgesneden de initialen van de eigenaar (dit was een bankje om bij kerkbezoek te kunnen gebruiken), een graanmolentje, drukkerij-attributen, twee paardebitten, een "spoegie", een schoolfoto uit Schuring uit het prille begin van onze eeuw, oude bestektekeningen voor dijk aanleg in de buurt van Numansdorp, tevens een ijzeren toegangshek uit die plaats. Een stuikmachine (om ijzeren banden van wagens te stuiken d.w.z. kleiner te maken). Een sproeibus, een keuvel, een mangel en een spekkuij. Een oud type draineerbuis, een strosnijder en een suikerbroodvorm. Een "marmieren" schoorsteenmantel van hout, mams nachthemden. Krijgt u het gevoel dat u in een uitdragerswinkel terecht gekomen bent als u dit zo achter elkaar leest? Wanneer echter alles keurig op de plaats in het museum is geborgen waar het thuis hoort - in vitrine, kamer, schuur of bedrijf - dan zijn de begripwoorden weer opnieuw voorwerpen met een functie geworden!

We gaan verder. Wij ontvingen een metalen koker waarin in de 19e eeuw te Piershil notariële akten werden bewaard en vervoerd; bijbehorend de koopakte van het perceel onder de gemeente Piershil waar thans het gemeentehuis staat. Een serie aardrijkskundige kaarten, getekend in 1710 door landmeter Abel de Vries, uit de omgeving van Strijen - zeker een kostelijke aanwinst!

En dan - o trots! - op perkament de aanstellingsakte van den Weledelgestrengen Heer Jan Leendert Los tot notaris te Klaaswaal in 1854; welke akte het onze geliefde en geëerbiedigde vorst Koning Willem III heeft behaagd te onderschrijven met Hoogstdezelfs handtekening.

Als anti-climax een aanwinst waar vooral de brekers en bouwers van het museum erg blij mee zijn na al het jarenlange bijeen-bezemen van kruiwagens vol stof, vuil en kalk: een hypermoderne stofzuiger!

## AANWINSTEN II

Sommige aanwinsten zijn zo vanzelfsprekend, dat we haast zouden vergeten ze te noemen. In dit geval gaat het ons om de heer Wim Blok bij acclamatie gekozen tot secretaris van het bestuur van de Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard. De heer Blok is op de hoogte van diverse facetten van het museumwezen en zoals bekend heeft hij reeds gedurende een korte periode de betreffende werkzaamheden waargenomen. Gewoon een vanzelfsprekende aanwinst dus!

## REILEN EN ZEILEN VAN HET MUSEUM

Om u wat ruimer te kunnen informeren over het bezige leven dat het museum met al zijn werkgroepen leidt, zijn vertegenwoordigers van die werkgroepen zo vriendelijk geweest een overzicht te verschaffen betreffende de werkzaamheden van het afgelopen half jaar. Ook de heer De Rooy en onze secretaris gaven een verslag waar wij uit mogen putten. Allen daarvoor hartelijk dank!

Laten we beginnen met het heuglijke bericht dat het museum in het jaar 1976 ruim 8.000 bezoekers binnen zijn muren heeft gehad.

Dat is, rekening houdend met het aantal dagen dat het museum toegankelijk is, gemiddeld meer dan dertig per dag en dat wil wat zeggen!

Het aantal groepen was groter dan het jaar daarvoor; ook waren er gezelschappen bij, die echt een hele reis moesten maken om ons museum te kunnen bezoeken. Zo breidt de bekendheid zich uit; de volgende maand komt er een groep helemaal uit Lelystad, en binnenkort mogen we zelfs een groep dames uit Engeland ontvangen.

Voor hen en hun Hollandse gastvrouwen is het "Hof van Assendelft" als dagje-uit gepland. (Wie weet, ten gerieve van degenen die rondleiden, wat een stuikmachine in het engels is?!).

Tot in september aanstaande zijn er al data geboekt voor bezoeken. Er wordt langzamerhand heel wat gevraagd van de verzorgende staf van het museum.

Ook op andere manier toont men interesse: aan het begin van het jaar had een journalist van "De Hoeksche Waard" een gesprek met onze conservator en wijdde als gevolg daarvan ruim een halve pagina van de krant aan het museum met al zijn doen en laten - in dit geval meer "doen" dan "laten"!

Ook het "Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard" liet zich nu al weer geruime tijd geleden niet onbetuigd. In deze krant kwam niet alleen de heer De Rooy uitgebreid aan het woord, maar kon ook een andere medewerker van het eerste uur, de heer A. Bos zijn zegje doen over zijn specialiteit: de genealogie. Ook de heer B. v.d. Bom, aan wie het museum zo menig waardevolle, oude ansicht te danken heeft, kreeg op de in deze krant aan het museum gewijde pagina de volle aandacht.

Let ook op de rubriek "Toeristische Tips" op de televisie! Op verzoek verzorgde onze secretaris een foto-reportage in het museum; de bedoeling is dat de NOS daar gebruik van maakt in bovengenoemde uitzending. Wanneer dat zal zijn kunnen wij u helaas niet mededelen, hopelijk vóór de vakantie.

Dat wij ondanks al onze oude dingen nieuwe methodes bij de werkzaamheden niet schuwen, moge blijken uit het feit dat we sinds kort archiefstukken op microfilm bezitten; ook financieel een betere zaak. Dat wij niet terugschrikken voor kaartsystemen zal bekend zijn. Nieuw is het beroepen-archief, dat zo "en passant" op de genealogische zaterdagmiddagen wordt aangelegd; in korte tijd verzamelden we reeds 10.000 namen; de verdere gegevens van de betreffende personen zijn, indien gewenst, terug te vinden in ons grote historisch-genealogische kaartstelsel. Ook is er een kollektie van familie-advertenties, geknipt uit de streekbladen, aan het groeien. De hoofdgegevens van deze verzameling worden ook weer in het gewone kaartstelsel verwerkt.

Ja, dat gewone genealogische kaartsysteem - zo erg "gewoon" is dat eigenlijk niet meer. Wij streven er naar om volgend jaar, bij het tien-jarig bestaan van het museum, het aantal van 1.000.000 fiches met gegevens bereikt te hebben - noemt u dat nog gewoon?

Dank zij nieuwe archiefkasten hebben we nog ruimte, dus we gaan met goede moed verder; het getal van 850.000 fiches is inmiddels gepasseerd.

Het aantal bezoekers, dat op zaterdagmiddagen, ook alweer: vaak van verre komend, het archief komt raadplegen, neemt toe, de meesten van hen sluiten zich graag bij u, Vrienden van het museum, aan.

Wat ook een uitbreiding onderging was de kastruimte in de bibliotheek.

Hierdoor hebben zowel de uitleenbibliotheek die in het Hof van Assendelft is gevestigd, als ook de museumbibliotheek meer armslag gekregen.

Dit komt de overzichtelijkheid ten goede, vergemakkelijkt het gebruik.

De museumbibliotheek levert alleen al naar het uiterlijk fraaie rijen boeken op. Al wat nog in kisten en dozen was geborgen staat nu geordend op de planken en is geïnventariseerd. De ansichtenverzameling groeit, zij het uit de uit de aard der zaak langzamer dan voorheen; de voldoening over het verwerven van een nog niet aanwezige kaart is des te groter!

Over de dialecten-groep las u in het vorige Bulletin al wat uitgebreider, er wordt met veel animo doorgewerkt. Uit enkele gemeenten ontbreken echter nog medewerkers. Om goed te functioneren zoekt de groep nog een vertegenwoordiger van de gemeenten Goudswaard, Klaaswaal en Strijen, bekend met het dialect. Misschien is er onder de lezers nog iemand die hulp zou kunnen bieden? Nadere informatie wordt graag door het museum verstrekt.

Bij al deze bezigheden mogen dan ook nog wel de hand- en spandiensten genoemd worden, door velen op velerlei gebied verleend.

U ziet het, de vonken spatten er aan alle kanten af - maar dat kan geen kwaad sinds de installatie ter beveiliging tegen blikseminslag geplaatst is.

-----  
VAN DE PENNINGMEESTER

Tja, dan is er nog de exploitatie-rekening over 1976. Wij zullen u niet met allerlei cijfers lastig vallen. Het klopt allemaal als een bus maar een voordelig saldo van f 281,57 is niet om over te juichen.

Wij hebben helaas de toegangsbewijzen moeten verhogen. U kunt er ook iets aan doen. Kijkt u voor de zekerheid even na of u al hebt betaald, zo niet doe het dan a.u.b. direkt. Hier is het nummer van de bank: Rabo-bank Strijen, gironummer 258379 t.g.v. Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard. Als het even kan verhoog uw bijdrage, ze wordt goed besteed. Mocht u gaan verhuizen, geeft u dat even op, zodat wij u niet uit het oog verliezen!

-----  
ONDERSCHIEDING

Juist bij het gereed komen van dit Bulletin vernamen wij dat de voorzitter van ons bestuur Mr. D. Müller door Hare Majesteit benoemd werd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Hij ontving deze onderscheiding als kantonrechter met een speciale vermelding voor zijn bijzondere verdiensten op sociaal-cultureel terrein in de Hoeksche Waard.

Alle medewerkers van het Streekmuseum feliciteren hem met deze hoge onderscheiding.